

Auxilium 15 jaar! Citytrip Barcelona en Girona

In alle vroegte van 20 mei verzamelen we bij de luchthaven van Rotterdam. Vrolijke gezichten ondanks dat het nog geen 05.00 uur is. Eerst maar eens koffie.

Om 09.00 uur komen we aan in Barcelona en worden de korte broeken direct uit de tassen getrokken. Zonnebrand op de benen en met de bus richting het kasteel op de bekendste berg van Barcelona: Montjuic. Op de trappen van het paleis hebben we een fantastisch uitzicht over Barcelona en knabbelen we een ontbijtje to-go weg. Het vakantiegevoel is bij iedereen ingedaald en de zonnebrand wordt er maar weer eens bij gepakt.

Met een goede bodem in de maag gaan we met de bus richting centrum. Daar springen we op de Green Bikes en verkennen we Barcelona. Door de kronkelende straatjes van de Joodse wijk naar de houten vlonders van La Barceloneta, kriskras door de stad naar Las Ramblas. We passeren onderweg de dierentuin en het park met de prachtige fontein met de geboorte van Venus. We passeren een vrolijk dansend stel in een klein muziekpaviljoen. En na nog even flink op de pedalen te zijn gegaan, tikken we ook de Sagrada Família aan. Indrukwekkend!



Verzadigd van alle toeristische hoogtepunten strijken we neer in Barceloneta. Bijna met de voeten in het zand onderaan de W Barcelona, krijgen we in Restaurant Pez Gordo del mar heerlijke pannen met paëlla op tafel.



De stemming zit er goed in, maar er moet ook nog teruggefietst worden... We leveren de fietsen in en installeren ons in de bus richting Girona. Onderweg door het Catalaanse landschap worden er door sommige collega's hazenslaapjes gedaan. Na een klein opfrismoment in het hotel mogen de wandelschoenen weer aan voor een stadswandeling door Girona Old Town. Girona is een soort klein Venetië: vrolijk gekleurde huizen aan de rivier die door de stad meandert inclusief een miniversie van het San Marcoplein.



Na de wandeling schuiven we aan in taverna Txalaka voor de heerlijkste tapas en pintxos. De meesten rollen daarna moe & voldaan in de sponde van hotel Ultonia. Een klein clubje *Die-hards* neemt nog een afzakkertje in het centrum.



De volgende ochtend maken een aantal vroege vogels een wandeling over de stadsmuren van Girona om vervolgens elkaar weer te zien bij het ontbijt. Daarna, op naar Madremanya in het achterland van Girona. Ook daar staan de fietsen voor ons klaar en arriveren we na een mooie tocht al aan het eind van de ochtend bij wijnbodega Eccocivi Sant Marti Vell voor een tour & tasting. De setting is geweldig, lange houten tafels met brood, kaas en gedroogde ham en heerlijke wijnen. Wat kan het leven toch mooi zijn!



We vervolgen onze weg richting het middeleeuwse plaatsje Peratellada. Op het mooie dorpsplein heerst een serene rust en genieten we na van alle indrukken die we hebben opgedaan.



Daarna nog een paar aardige klimmetjes (een aantal collega's worden aangeduwd door de elektrische fietsers). We fietsen langs keramiekwinkels en eindigen dan in Castell d'Emporda in La Bisbal. Een paradijs met wederom een prachtig uitzicht en een heerlijke plek om bij te komen van al onze fietstochtjes. Ook hier weer een heerlijke dis & goed gezelschap.



We kijken terug op een geweldige reis waarin we als collega's elkaar weer op een andere manier hebben leren kennen. Enorm bedankt!